

**Radiokerkdienst Protestantse Gemeente
Wormer**

**3 januari Epifanie, feest van de
verschijning (= Epifanie) van de Heer**

**Voorganger: ds. Bart Vijfvinkel
M.m.v. Daan den Otter, Emmy Molenaar,
Marieken Pronk**



*De drie koningen in de kathedraal (St. Lazare) te
Autun (12^e eeuw)*

Muziek vooraf:

The Arrival of the Queen of Sheba (G.F. Händel),

Martin Schröder (Trompet) und Hans-André Stamm (Orgel)

Welkom door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Intochtspesalm 72: 1, 2 en 4

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

*Uitvoerenden: St. Joriskamerkoor Amersfoort o.l.v. Bas
Ramselaar; Harry van Wijk, orgel (strofen 1, 2, 4) (bron:
KRO-NCRV)*

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 468

(gezongen in het engels door de Kings College Choir, maar
mee te zingen als lied 468)

1 Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2 Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3 Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4 Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Zondagsgebed

Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6

Lied 444: Nu daagt het in het oosten

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Uitvoerenden:

*Cantorij Emmeloord o.l.v. Co Jongsmā-Hoekstra;
Ab Weegenaar, orgel (bron: KRO-NCRV)*

Tweede lezing: Mattheüs 2, 1-12

Lied 515: Een kind geboren te Bethlehem

1. Een Kind geboren te Betlehem
te Bethlehem!
Verheugd is nu Jeruzalem,
Halleluja, halleluja!

2. Wiens heerschappij geen einde kent,
geen einde kent,
Hij daalde neer om onze ellend.
Halleluja, halleluja!

3. De koningen uit het Oostenland
het Oostenland,
vereerden Hem met offerand.
Halleluja, halleluja!

4. Die knielden daar in ootmoed neer,
in ootmoed neer,
voor 't kleine kind, hun God en Heer.
Halleluja, halleluja!

5. Die zich zo diep vernederd heeft,
vernederd heeft,
Hij is het die ons 't leven geeft!
Halleluja, halleluja!

6. Hij maakt ons door zijn armoe rijk,
zijn armoe rijk,
en brengt ons in het hemelrijk.
Halleluja, halleluja!

7. Zo zinge al wat zingen mag,
wat zingen mag:
den Heer zij dank op deze dag.
Halleluja, halleluja!

*Uitvoerenden: Magister Cantat o.l.v. Arie Eikelboom;
Cor Ardesch, orgel (bron: KRO-NCRV)*

Preek

Lied: Zij die op de sterren reizen (t: Marijke Bruijne, m: Chris van Brugge)

1. Zij die op de sterren reizen op hun innerlijk kompas
zijn de zieners en de wijzen zoekers in de grote nacht
2. Zij die op de sterren reizen, varend op de
hemelkaart,
zoeken tekens in de ruimte naar het hart van het
bestaan.

3. Zij die op de sterren reizen, op gedachten snel als licht,
zien de grootheid van het kleine in een pasgeboren kind.

4. Zij die op de sterren reizen, vinden sterren in hun hart,
worden nieuwe zieners, wijzen, van een stralend gouden dag.

5. Zij die op de sterren reizen, brengen daar vandaan iets mee,
want de afglans van de sterren geurt als wierook om ons heen

*Uitvoerenden:
koor van de Pepergasthuiskerk te Groningen*

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 500: 2, 3 en 5

2. Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

3. Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten

5. Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

*Uitvoerenden: Cantate Deo Ouderkerk aan den Amstel,
Amstellandse Cantorij, Kleine Cantorij Hilversum en Cantorij
Ontmoetingskerk Hilversum o.l.v. Willem Vogel; Eric Jan
Joosse, orgel (strofen 2, 3, 5)*

Zegen

Orgel: Wie schön leuchtet der Morgenstern (J.S. Bach - BWV
739)